

Nhớ *Trưởng*

Nguyễn Xuân Long

Nhận tin từ quê nhà, trưởng Nguyễn Xuân Long đã vĩnh biệt anh chị em chúng ta, cuối năm 2001. Tôi cảm thấy như mất mát một người thân trong gia đình. Trưởng Long hơn tôi gần 20 tuổi, nhưng thân thiết, gần gũi. Nhớ Trưởng, ký ức tôi gọi ngay đến trưởng Long với những kỷ niệm về sinh hoạt huấn luyện Trưởng HĐ. Từ ngày gặp trưởng Long, tôi nhận thấy Trưởng chỉ lo việc huấn luyện



NTC - Thủ Đức- Tr. Trương Trọng Trác, Trưởng của VP/HĐTG, Tr. Nguyễn Xuân Long và Tr. Trần Trung Phúc

Năm 1956, Trưởng Long làm việc ở trường Nông Lâm Súc, Biao, Trưởng dành nhiều công sức xây dựng trại trường Hồi Nguyên. Trong thời chiến tranh, các khóa Huấn luyện cấp Bạch Mã gián đoạn. Trại trường Hồi Nguyên

thành lập, nhiều trưởng xa gần về theo các khóa Bạch Mã. Đến Bảo Lộc theo khóa Bạch Mã Thiếu, 1956, chúng tôi được Trưởng hướng dẫn qua ấp Tam Hà, vào đất trại trường Hồi Nguyên. Trưởng Long ở trại Tráng, ngay bên thác Bạc, chúng tôi ở trại Thiếu bên bờ suối dẫn đến thác Bạc. Ngày ngày gặp Trưởng đi qua đi lại. Trưởng khoẻ mạnh, vui vẻ. Khi cần mới nói, mà nói mạch lạc. Vì có nhiều kinh nghiệm tại rừng Hồi Nguyên, Trưởng ân cần dặn dò chúng tôi những khó khăn trên đất trại. Lưu ý chúng tôi những kinh nghiệm giao tế với người thượng trong khi thám du vùng Đăng-Lú, Sum-ba-rach. Rồi chuyện cây trà trên đồi Biao, chuyện ướp trà trong đồn điền. Trong khóa Tráng này, phần đông các trưởng thâm niên, nhiều kinh nghiệm Hướng đạo, đã nhận trách vụ nặng nề trong phong trào. Vì chiến tranh, Trại trường Bạch Mã (Huế) đóng cửa lâu, đến 1956 các trưởng mới về trại huấn luyện được. Đông lắm, toàn các trưởng kỳ cựu: Phan Kim Phụng, Vũ Thanh Thông, Nguyễn Xuân Long, Hồ Văn Đệ, Nghiêm Văn Thạch, Lê Phi... Còn Khóa Thiếu chúng tôi, thường là trưởng đang ở đơn vị. Nên các trưởng khóa BM Tráng như là các bảo huynh của chúng

tôi. Cùng Khóa BM Thiếu này có Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Gia Mô, Châu Tâm Huân, Nguyễn Thành Nhơn, Nguyễn Tấn Định, Âu Nhật Chương... Còn nhiều trưởng, lâu ngày không còn nhớ rõ tên. Trong trò chơi lớn, trại sinh khóa Thiếu mới nếm mùi thử thách chuyên môn HĐ của mấy ông 'Thần giữ trạm' Nguyễn Xuân Long, Nghiêm Văn Thạch, Vũ Thanh Thông. Vất vả lắm, chúng tôi mới lấy được kho vàng dưới đáy thác Vàng. Miên man với kỷ niệm Hội Nguyên Blao, tôi không quên nhắc đến trưởng Long thui cả con nai bên bờ suối. Nhân dịp Hội Đồng Trung Ương đến thăm trại, trưởng Mai Liệu săn được một con nai trong rừng Bảo Lộc. Trưởng Long đem thui nai, ngay chân cầu Ngũ Khê, giữa sân cờ và nhà bếp. Trại sinh được một bữa thịt nai nướng ngon lành.

Năm 1957, trại trường Hội Nguyên đóng cửa, dời về trại Tùng Nguyên Dalat. Sau khi trúng cách Bằng Rừng Thiếu năm 1958, với Tr. Đoàn Văn Lụy, Tôn Thất Sam, Ngô Đình Bảo, Nguyễn Văn Võ, chúng tôi được theo trưởng Thông, trưởng Long tập sự huấn luyện trong khoá Thiếu. Một kỷ niệm vui với trưởng Long trong Khoá Bằng Rừng Thiếu năm 1961: Trại sinh có các trưởng Lm. Đình Quang

Điện (Tổng Tuyên Úy VP/HĐCG), Phạm Quang Lộc, Trần Trung Phúc, Nguyễn Quý Thục, Phạm Quang Chánh,... Hôm đó trưởng Long là Trưởng Trực. Giờ thể dục buổi sáng tại bờ hồ Than Thở, ngay trước cổng trại trường. Trời Dalat rét căm căm, sương mù mờ phủ trên mặt hồ. Trại sinh khoẻ mặc quần cụt, áo ngắn, mà Cha Điện thì mặc áo chùng thâm, quần dài trắng. Trưởng Long tổ chức trại sinh thi đua lội qua hồ. Tất cả đều tham dự, không ai được miễn trừ. Trưởng giao tôi tù-và thổi hiệu lệnh: một tiếng bắt đầu, hai tiếng ngưng chơi. Nhưng rí tai tôi, dặn dò cẩn thận như vậy, như vậy... Tù và thổi hiệu bắt đầu, mọi người ào xuống hồ. Giây phút đầu còn hăng, nước mới tới bắp chân, còn lội tới. Nước lạnh, trời rét, đã có người đứng rụt lại. Cha Điện vén quần quá đầu gối, cũng bắt đầu bước chậm lại. Mấy trưởng trẻ, khoẻ nên đã nhào xuống nước bơi. Cha Điện dò dò bước tới. Áo chùng thâm vén đến ngực, quần trắng vén ngang đùi,. Cha càng bước, càng sâu xuống nước. Chỉ còn một chút nữa thì nước lên ướt quần. Trưởng Long nháy mắt, tôi thổi lệnh ngưng chơi. Cha Điện thở phào! Không biết bây giờ cha Điện còn nhớ kỷ niệm này không! Nhớ

chuyện này, tôi không quên trưởng Long: Anh ít nói nhưng vui ngầm.

Anh tiếp tục ngược xuôi miền Lục tỉnh tổ chức các khóa huấn luyện trưởng tại Miền IV. Khi Cù Lao Giêng, khi Mỹ Tho, bên cạnh có cha Thông, cha Tịnh và 'cậu ấm' Nguyễn Xuân Hoàng Quân. Mùa hè Trưởng lại về Tùng Nguyên. Sau biến cố 30 tháng tư 75, Anh về xứ Bùi Chu, Biên Hòa. Tôi thường cùng trưởng Lược, trưởng Ngoạn lên nhà Anh ở lại mấy ngày. Anh sống âm thầm, nhưng như đang dự tính một kế hoạch lâu dài. Khi tôi từ già Anh đi vượt biên. Anh nói: Chú còn trẻ, cứ đi đi. Anh ở lại xem chúng nó rầy ra sao!

Cám ơn Phạm Đình Thụy, Vũ Mạnh Hùng cho tôi tập video Tang Lễ Trưởng Long. Tôi được nhìn hình bóng Anh lần cuối qua video. Và tôi cũng cảm nhận tình huynh đệ HĐ thắm thiết trong hoàn cảnh khó khăn, xã hội đảo điên tại quê nhà. Trong lúc chánh quyền VN ngăn cấm sinh hoạt HĐ mà hàng trăm anh chị em bên nhà đều mặc đồng phục chỉnh tề đến tiễn đưa Trưởng Long. Không sợ hậu quả bất lợi, bắt bớ hạch hỏi. Từng phái đoàn HĐ xa gần đã trân trọng đến đặt vòng hoa, thắp

hương, ca lời vĩnh biệt trong tang lễ. Các Phái đoàn HĐ từ miền Trung vào, từ cao nguyên xuống, từ đồng bằng lên, tay nắm tay bên linh cữu trưởng Long. Anh chị em HĐ xa gần đến chào Anh lần cuối. Có nhiều người trẻ gọi trưởng Long là Bố, xưng con, đã nức nở trong lời ca vĩnh biệt. Anh chị em đốt lửa ngòi quây quần, kể lại kỷ niệm với trưởng Long, ca tụng đức tính của Anh, chia xẻ với nhau nỗi buồn mất Anh.

Tang lễ cử hành uy nghi suốt 3 ngày đêm, từ Khánh Hội đến Biên Hòa. LM. Nguyễn Thới Hòa, LM. Đinh Quang Điện dâng Thánh lễ, với các trưởng Trần Văn Lược, Lê Gia Mô, Tôn Thất Sam, Trần Trung Phúc, Trần Văn Hợp...và anh chị em cùng cầu nguyện. Chỉ có tình Hướng Đạo, mới có tang lễ chân thành như vậy

Trọn đời Anh tận tụy phục vụ phong trào. Anh khiêm nhượng, giản dị. Nhưng Anh kiên tâm đào tạo những trưởng trẻ cho phong trào. Anh nằm xuống, anh chị em xa gần thương tiếc, tưởng niệm Anh.

Trần Trung Hợp
Bèo Hời-Nguyên