

Hoảng Đa Ngôn

Cho tôi được gọi Tr. Hoảng Đa Ngôn Vũ Thanh Thông là Anh, tuy kém trang trọng, nhưng có lẽ thân mật hơn.

Năm 1955, lần đầu tiên tôi gặp anh Thông (Phó Đạo Trưởng Tân Bình) tại đạo quán 75 Phan-dình Phùng Saigon. Anh dẫn đi thăm 4 Liên đoàn, rồi giới thiệu tôi sinh hoạt với thiếu đoàn Lê Văn Duyệt.

Anh lớn hơn tôi 20 tuổi, nên tôi kính trọng như người anh lớn trong gia đình. Anh là người ân cần dìu dắt tôi suốt 50 năm làm trưởng HĐ. Nhân ngày giỗ Anh lần thứ 6 (14/11/2011), nhớ đến Anh, xin viết về anh :



Anh sinh năm 1916 tại Hải-phòng. Năm 28 tuổi anh lập gia đình với chị Đặng Thị Lan và có nhiều con. Chị Thông là người vợ đảm đang, quán xuyến gia đình và chiều chồng nuôi con. Anh chị đặt tên các con theo biển chuyển của đất nước (Tên con gái Hiền, Lương : chiếc cầu chia đôi đất nước, 1954). Tên con trai theo hoạt động HĐ (Bạch Mã, Tùng-Nguyên) – Có lẽ mỗi lần Anh đi trại huấn luyện về là chị sanh con chăng?

Anh chị chung sống trong gia đình hạnh phúc với con cháu đông đảo, mặc dầu trải qua khó khăn thời gạo châu củi quế. Anh thực hiện lời hứa thứ nhất ngay khi còn trẻ. Anh tham gia kháng chiến chống Pháp. Không ngại gian nguy Anh

lội rừng, vượt suối trên vùng Việt Bắc. Sau tháng 4/75, vì đã can đảm góp ý với chánh quyền mới, Anh bị tập trung lao động khổ sai trên cao nguyên. Chị Thông tần tảo nuôi dạy con cái và vất vả ngược xuôi thăm chồng từ trại này qua trại khác. Suốt gần 10 năm, sức khỏe suy yếu, Anh về nhà trên đôi nạng gỗ.



Tết Ất Sửu, 1985 tại Saigon

Năm 1993, gia đình Anh đoàn tụ tại California. Các con trưởng thành, đời sống sung túc. Anh Chị sống hạnh phúc trong lúc tuổi già.



Lễ kỷ niệm 60 năm kết hôn tại Westminster – Tr. Lê Mộng Ngộ (thay mặt các trưởng HĐ) tặng quà anh chị Thông

*
**

Trên đường HĐ:

Năm 1931, lúc 15 tuổi, Anh gia nhập đoàn Trần Lục do trưởng Trần Văn Thao là Thiếu-trưởng. Từ đó, Anh có bạn thân là các trưởng Trần Văn Lược, Nguyễn Xuân Long, Đoàn Văn Luy ...

Anh là người có tài, nhưng khiêm tốn. Qua cuộc Triển Lãm HĐ trên đất Khám Lớn Saigon (Góc đường Lê Thánh Tôn/Nguyễn Trung Trực) năm 1957, tôi thấy Anh rất thành thạo về kỹ thuật xây dựng công chào, bắc cầu bằng nút giây và cây rừng. Khi về Hội Nguyên, tôi lại thấy chiếc cầu “dã chiến” trước công trại. Xe camionette chạy qua chạy lại mà cầu không hư hại. Hỏi thăm mới biết anh Thông đã dựng cầu này. Còn được biết, trong kháng chiến chống Pháp, Anh từng điều khiển dựng cầu bằng cây rừng cho xe tải vượt suối trên các tuyến đường Việt Bắc

Anh Thông là một quản trò xuất chúng, qua những đêm lửa trại đặc sắc, với hơn 100 thiếu sinh nhảy lửa trong dịp đón Tr.Guillermo Padolina (Ủy Viên HĐ vùng Viễn Đông) từ Philippines đến thăm HĐVN trước khi Tổ Chức HĐ Thế Giới thừa nhận Hội HĐVN là hội viên. Anh cũng được Tổng Nha Thanh Niên khen thưởng khi làm quản trò trong trại hè Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Toàn Quốc 1955 tại Dalat, với 2500 trại sinh tham dự. Và, khi Trung Tâm Điện Ảnh VNCH quay phim HĐ “Những Công Dân Tương Lai” (Citizens of Tomorrow), Anh trách nhiệm văn nghệ và tạo cảnh sinh hoạt HĐ. Đạo diễn Mariano rất hài lòng được Anh phụ giúp. Trong các HỌP Ban Phục Hưng (1959), Giữ Vững (1970) và Tự Lực (1974), Anh đồng dục điều hành trại sinh trong các lễ lớn và hoạt náo, sinh động trong các lửa trại chung. Tuy nhiên, Anh không làm quản ca được, vì giọng trầm nên Anh chỉ bắt đầu “Tang tang tang tình tang tính” rồi im bật để anh em hát tiếp! Anh Thông hay kể chuyện vui và làm thơ hài hước, tạo nụ cười dí dỏm. Anh gửi cho tôi đăng báo bài thơ “Võ Văn Thơm lấy vợ” ký

tên HỒNG THẮT CÔNG. Tôi không dám gửi báo HĐ, vì sợ chur quân tử phiến trách. Có những bữa cơm tối trên đồi Tùng Nguyên tỉnh mịch, Hoẵng Đa Ngôn kể chuyện trào phúng giúp vui, Trại Trường Cung Giũ Nguyên và các huấn luyện viên cười nắc nẻ... Để khuyến khích trẻ em học tiếng Việt, Anh làm thơ vui hài hước, đã trình làng trong DVD Paris by Night.

Năm 1956, trại trường Hội Nguyên mở cửa, anh Thông anh Lược khuyến khích các trưởng trẻ đạo Tân Bình về trại huấn luyện khá đông: Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Trung Hợp (Khóa BM Thiếu) Nguyễn Đảm Bạch, Lưu Hồng Phúc, Trần Văn Hiến (Khóa BM Ấu). Các anh lớn đi khóa Tráng. Trong đạo Tân Bình, anh Lược lo điều hành, anh Thông lo huấn luyện trưởng. Anh thường nhấn nhủ: Muốn giáo dục trẻ đúng phương pháp HĐ, thì chính mình phải được huấn luyện trước. Vì thế từ 1958 đến 1961, hầu hết các trưởng của đạo Tân Bình đã trúng cách Huy Hiệu Rừng hay Bạch Mã. Anh cũng thường khuyến khích chúng tôi theo Anh đi huấn luyện trưởng.



Ban Huấn Luyện Tùng Nguyên 1961 - Từ trái qua- Đứng: Các trưởng Đoàn Văn Luy, Trần Trung Hợp, Cung Giũ Nguyên, Nguyễn Xuân Long, Trần Văn Hợp. Ngồi: Các trưởng Ngô Đình Bảo và Lê Gia Mô

Sau khi nhận trách nhiệm Trưởng Huấn Luyện Miền III. Anh xúc tiến đào tạo trưởng HL trẻ, và mời các trưởng kỳ cựu vào Toán Huấn Luyện



Từ trái qua- Đứng: Các trưởng Trương Trọng Trác, Võ Văn Thom, Trần Văn Luộc, Trần Trung Hợp, Vũ Thanh Thông, Nguyễn Tiến Lộc. Ngồi: Các trưởng Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Quang Chánh, Nguyễn Tuyên Thùy, Nguyễn Văn An

Riêng tôi, từ chiến tuyến trở về, mệt mỏi lười biếng. Anh thường đến giúp tôi ổn định. Nhưng không quên khuyên tôi theo Anh đi huấn luyện trưởng. Anh đưa cho từng chồng sách. Giúp tôi nắm vững nguyên lý HĐ, kiên nhẫn nhắc tôi đi học NTC-2 tại Việt Nam và ITTC-19 tại Nhật Bản

Chúng tôi lúc trẻ muốn kết thân với nhau vui vẻ lâu bền. Anh hưởng ứng ngay và hòa mình vào làng Tân Hương



Anh Thông ngồi bên cạnh chị Cả Trần Thị Mai (TUV Nữ HĐ). Đứng từ phải qua: AA. Trần Trung Huân, Trần Đình Chương, Trần Trung Phúc, Trần Đình Thủy, Ngô Anh Giang, Nguyễn Quý Thục, Trần Trung Hợp, Đoàn Mộng Nga, vợ A. Thục, Lê Thị Thục, Đỗ Quyên, Kim Bích, Ngọc Ly, Đạm Phương và Lan Anh



Hương lộc mừng Xuân: AA. Thượng Thông, Tham Chương, Phan Huân, Hương Thục và Phó Hợp làng Tân Hương



Dân làng Tân Hương rủ nhau về trại Tùng Nguyên 1961

Dân làng Tân Hương định cư khắp nơi nhưng thường tìm gặp nhau. Năm 1998, anh chị Thông đến hợp làng Tân Hương và dự Hợp Bạn TT6 tại Fairfax County. Ngày khai mạc trại, Anh nhận huy chương Bắc Đẩu của HĐVN.



Herndon 1998 Từ trái qua: Huân, A. Thông, Huân, Hợp, Đỗ Quyên, Lan Anh, chị Ngọc, chị Thông, chị Xuân và Ngọc Ly, Đạm Phương-

Trong bữa tiệc chia tay tại khu Eden Fallschurch, chúng tôi được nghe Anh ngâm thơ và kể chuyện trào phúng



Dân Tân Hương họp làng tại nhà anh chị Thông tại CA. 2001: Năm Ly, Ba Quyên, Hai Thục, chị Phi, KimLan, chị Thông, chị Lu



Anh chị Thông dự Họp Bạn TT6 với các anh chị trưởng niên



2004- Phi Hải (Úc) và Thùy Ly (TX) đến thăm Anh Chị Thông

Dù từ Canada, Pháp.Úc xa xôi... chúng tôi thường đến thăm Anh Chị Thông. Kỳ họp làng tại Orange County năm 2001, Dân làng chúng tôi họp tại nhà Anh và chúc thọ Anh 85 tuổi.

Tháng 5/2005, chúng tôi đến thăm anh chị Thông tại Westminster. Anh yếu hơn trước, nhưng niềm nở vui vẻ. Ôn lại những ngày còn sinh hoạt HĐ. Anh em chuyện trò không dứt.



Westminster, CA 2001- Trái qua phải : Phi (Úc), Ngự (CA), Họp (WI), A.Thông, Thùy (TX)

Anh yếu dần, sức khỏe kém nên ít nói nhưng vẫn niềm nở và thân thiết mỗi lần họp mặt



Lúc tiễn chúng tôi về, Anh đứng bên cửa rất lâu, quyến luyến không rời. Khi chị Thông nói nhỏ là Anh mang bệnh nan y

thời kỳ cuối. Chúng tôi bàng hoàng nhìn lại. Anh vẫn còn đứng bên cửa chăm chú nhìn theo, cho đến khi xe chúng tôi lăn bánh... Không ngờ đó là lần cuối gặp Anh. Sáu tháng sau, trên chuyến bay đi Merkel (TX) họp làng, chúng tôi rất xúc động khi hay tin Anh qua đời. Anh vĩnh biệt mọi người thân, mà không quên dặn chị đem món quà cuối cùng của Anh đến Họp Bạn Thăng Tiến VIII cho các em vui chơi.

Trải qua gần 90 năm trên đời, Anh sống chung thủy, hạnh phúc cùng gia đình, nhiệt thành với đất nước, tận tụy phục vụ phong trào HĐ. Tính tình thẳng thắn, cương trực. Nhưng Anh trung hậu với bạn bè, kính trọng bậc trưởng thượng và vui vẻ hòa nhập với giới trẻ. Anh luôn kiên trì đào tạo thêm trưởng huấn luyện nhằm cung hiến cho xã hội những công dân tốt. Anh là một Trưởng HĐ gương mẫu. Một tráng sinh lên đường thành công!

Trần Trung Hợp
Beo Hôi Nguyên
2011